

TANKER OG SPØRGSMÅL TIL 15. SØNDAG EFTER TRINITATIS

Salmer:

729, 367, 541, 728, 787

Intro:

Vi befinder os i den sidste halvdel af trinitatistiden, og bevæger os derfor nu så småt hen imod afslutningen af kirkeåret. Også i naturen kan vi se tegn på, at året går på hæld. Efteråret er tæt på at melde sin ankomst. Bladene er så småt begyndt at løsne sig fra træernes grene.

Det er også på denne tid, at der holdes høstgudstjenester og høstfester rundt omkring. I søndags havde vi høstgudstjeneste i Grene Kirke og næste søndag har vi høstgudstjeneste i Billund Kirke. Og imellem de to søndage hører vi på søndag evangeliet til 15. søndag efter trinitatis, der taler til os om ikke at gøre os bekymringer eller være urolige for mange ting. Jesus får i den efterhånden velkendte historie om hans besøg hos søstrene Martha og Maria sagt hvor livsvigtigt det er for os at finde tid og ro til at lytte til evangeliets ord.

Prædiketeksten handler derfor dels om vores bekymring og uro. Og dels om vigtigheden af at søge stilheden, roen og lydhørheden for evangeliet. Hvor det sidste prioriteres, får vores mange bekymringer ikke helt samme held til at bundfælde sig hos os.

Prædiketekst – Lukasevangeliet 10,38-42: Jesus på besøg hos Martha og Maria

Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: »Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig.« Men Herren svarede hende: »Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«

Temaer i en prædiken:

- Man kunne f.eks. tage fat i den velkendte konflikt mellem Martha og Maria: nemlig konflikten mellem søskende eller mellem andre, der står hinanden meget nær. Og at der til tider kan være brug for en udefrakommende autoritet til at løsne det skæve forhold op. Hvem kender ikke til en presset situation, hvor man let hænger sig i små detaljer og samtidig skruer op for de hårde ord? I dag hører vi, at Jesus ikke holder sig for fin til at gå ind i en sådan velkendt konflikt.
- Et andet tema kunne være Marthas åbenhjertige anklage. Også mod Jesus: "Herre, er du ligeglad??" Når vi oplever noget uretfærdigt (og det gjorde Martha hér), så er der en enorm frigørelse i at kunne sige som Martha: Herre, er du da ligeglad? Betyder det intet for dig? Martha er gennem denne historie blevet én, vi let tager afstand til. Men lige hér er hun et forbillede for os. Sæt frimodigt Gud på anklagebænken, når der er grund til det. Jesus viser, at han såmænd også kan holde til det!
- Og så skal de to kvinder ikke fylde for meget. For det handler mest af alt om Jesu ord om "at vælge den gode del" i tilværelsen. Den gode del er at lægge øre til hans ord. For hans ord kan rumme alle vores små og store konflikter med hinanden. Det kan rumme uretfærdigheder og bekymringer. Og det kan overbyde det alt sammen og tale det imod.

Spørgsmål til prædiketeksten:

1. Martha er en figur, mange moderne mennesker kan spejle sig i. Stress og udbrændthed er blevet folkesygdomme. Vi fejlbedømmer vores ressourcer, og mange i vores tid lider under følelsen af at være uundværlig.
Hvorfor er det mon blevet mere udpræget i vores tid end tidligere?
Hvilken betydning kan kirken spille i dette?
2. "Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig?", spørger Martha ligeud. Hvad skal vi svare på det?
Skal vi ikke sørge for hinanden? Skal vi lægge al ansvar fra os? Hvad vil evangeliet mon fortælle os om vores tjeneste for hinanden og for Gud?
3. Martha får at vide, at hun er urolig for mange ting. Urolig, ja. Mon ikke vi kender lidt af den uro. Overvej om der er stof til eftertanke i denne sætning: "Vores uro lever af at vi forsøger at få magt over det, vi ingen magt har over. Vores ro vokser derimod når vi overgiver det, vi ingen magt har over, til ham, der har."
4. Er der ligheder mellem Marias måde at være på hér og små børns måde at være på? Og hvad kan det i givet fald sige os?
5. "Ét er fornødent", siger Jesus. Det betyder frit oversat: "Ét er umisteligt". I kirken og i kristendommen kan mange ting være rigtige og vigtige. Men ikke alt er lige vigtigt. Der er noget, der er helt umisteligt og uopgiveligt i kristendommen.
Hvad er det fornødne, det umistelige, det uopgivelige i kristendommen? Er det også uopgiveligt for os?
6. I prædiketeksten til 1. tekstrække (dvs. den, vi hører i de ulige år) siger Jesus: "Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift".
Kan det hænge sammen med historien om Martha og Maria? Og på hvilken måde?

Der er gudstjeneste kl. 10.30 i Grene Kirke ved Solvej.

Peter F