

## TANKER OG SPØRGSMÅL TIL 2 SØNDAG EFTER HELLIGTREKONGER

### Salmer:

717, 289, 143, 319, 773

### Intro:

Helligtrekonger-tiden ligger lige efter julefejringen, og den er en periode, der vil brede julens budskab mere ud for os. Det sker ved at der hér særligt fokuseres på, hvem krybbebarnet fra Betlehem dybest set er.

Julen forkynder først og fremmest, at Jesus blev født som et menneske som os. På mange måder blev han født som alle andre. Det skete på et bestemt sted, i Betlehem, af en bestemt kvinde, Maria, og det lille Jesus-barn fremstod helt igennem som et menneske som alle andre. I helligtrekonger-tiden får vi så et dybere indblik i, hvem han i virkeligheden er. Her kastes der lys over, at han er andet og mere end bare et menneske. Under overfladen, i det skjulte, er dette menneskebarn i krybben, Jesus Kristus, i virkeligheden Guds egen Søn og derfor Gud lig. Det er først og fremmest det, helligtrekonger-tiden afslører.

I hele helligtrekonger-tiden er den liturgiske farve grøn. Det er den farve, der signalerer liv og vækst. Søndag efter søndag følger vi en gradvis afsløring af Jesu guddommelige herlighed, og helligtrekonger-tiden inviterer os derfor ind i en voksende erkendelse af at Jesus netop er Guds egen Søn.

Denne anden søndag efter helligtrekonger er prædiketeksten den kendte beretning om Jesus, der gør vand til vin ved en bryllupsfest i Kana. Ifølge Johannesevangeliet er det Jesu første under, og det markerer begyndelsen på hans offentlige virke efter sin dåb. Hér ser folk for første gang antydningen af at denne Jesus er Guds Søn. Det står så fint til sidst: "Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed". Den herlighed, der skjuler sig bag Jesu ringe menneskelige fremtoning, åbenbares her i et glimt og kommer til syne. Og lige præcis dét er tanken med helligtrekonger-tiden i kirken: hér kastes der større og større lys over krybbebarnet i Betlehem, så vi ser, at han er Gud Søn og dermed på linje med Gud selv.

### Prædiketekst – Johannesevangeliet 2,1-11: Bryllup, fest og glæde

Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med; også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: »De har ikke mere vin.« Jesus sagde til hende: »Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet.« Hans mor sagde til tjenerne: »Gør, hvad som helst han siger til jer.«

Der var dér seks vandkar af sten; de stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem: »Fyld karrene med vand.« Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem: »Øs nu op og bær det hen til skafferen.« Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin – han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op – kaldte han på brudgommen og sagde til ham: »Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu.«

Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham.

Mulige temaer i en prædiken:

- Fra dyb bekymring til opløftet glæde! Da vinen slipper op, begynder bekymringen at sprede sig blandt gæsterne og når derfor også Marias ører. Tænk hvor pinagtigt! Men Jesus vender situationen på hovedet. Som ingen anden kan han vende bekymring til glæde i vores liv.
- Hvilken ødselhed! Hvorfor denne oversvømmelse af vin? Sikkert først og fremmest fordi vin signalerer fest og glæde. Og når Jesu offentlige virksomhed tager sin begyndelse netop på denne måde, så skal det sige os, at hele Jesu mission begynder med glæden. Glæden ved livet, ved kærligheden og alt det vidunderlige, vi kan møde i tilværelsen. Med sit første under og ved indgangen til hans offentlige virksomhed understreges det, at Jesus på en særlig måde står på livsglædens og livslystens side!
- ... "og hans disciple troede på ham". Sådan slutter evangeliet. Hvorfor er det kun hans disciple, der troede på ham? De andre gæster har sikkert været begejstrede og fulde af beundring. Men der er forskel på begejstring og tro. Måske havde de fleste kun set miraklet, og ikke tegnet bag: at Jesus kan skabe liv og glæde ud af det blå sådan som kun Gud kan.

Spørgsmål til prædiketeksten:

1. "Gør, hvad som helst han siger til jer", sagde Maria til tjenerne. Det kan være en god formaning at tage til sig! Og så alligevel: hvad har tjenerne mon ikke tænkt, da Jesus bad dem om at fylde karrene med vand, øse op og bringe det til overtjeneren? Hvis de har haft lidt fornuft i behold, ville de sikkert have rystet på hovedet over Jesu forslag. Kan det ikke også være sådan i dag? Møder I mennesker, der ryster på hovedet af kristendommen fordi den virker tåbelig? Og hvad er der i så fald at sige til det?
2. Til sit vin-under brugte Jesus de vandkar, der ellers blev brugt efter datidens jødiske regler. Det er som om Jesus bevidst signalerer, at han ikke kun forvandler vand til vin, men at han også vil forvandle den gamle jødiske praksis med noget nyt. Hvad er det nye i så fald?
3. I det gamle testamente er vin ofte udtryk for Guds godhed og velsignelse. Sådan er det f.eks. i den kendte Salme 23, hvor salmisten siger om Gud: "Du dækker bord for mig... mit bæger er fyldt til overflod". Måske spiller det med hér. Jesu vin-under ved denne bryllupsfest er dybest set udtryk for et velsignelses-under: han bringer velsignelse i overstrømmende mængde. Hvad vil det i så fald betyde? Hvad er velsignelse egentlig for noget?
4. Vin kan være udtryk for velsignelse. For nogle kan alkohol imidlertid være det modsatte: nemlig en forbandelse. Gælder det generelt, at Guds mange velsignelser kan misbruges så velsignelsen i stedet kan ende med at blive en forbandelse for os i stedet?
5. "Du har gemt den gode vin til nu", siger overtjeneren. Det minder om linjen fra "Det er som med klokker", hvor vi synger: "Gud gemte det bedste til sidst". Kan de ord være en trøst i livets op- og nedgangstider? Eller er det mest en from og tom talemåde?
6. Jesus gør her et uforklarligt under/mirakel. Sker der også undere i dag? På hvilke måder?
7. "De har ikke mere vin", siger Maria til Jesus. Andet og mere siger hun ikke til ham i historien end det. Jesus reagerer først lidt afvisende: "Hvad vil du mig, kvinde? Tiden er jo ikke moden". Men det er som om Maria slet ikke lader sig gå på af det. Hvad kan vi lære af Maria hér?
8. Jesus gjorde dette som begyndelsen på sine tegn, står der, "og hans disciple troede på ham". Hvad er tro for en størrelse? Og hvad er den rettet imod her i denne historie?

**Der er gudstjeneste kl. 9.00 i Billund Kirke og kl. 10.30 i Grene Kirke. Begge gudstjenester er ved Solvej.**